

# Wesakfesten

-uddrag fra bogen **Fuldmånemeditation** af Kenneth Sørensen

*»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den åndelige oplysning, som kan blive mulig, især på dette tidspunkt«*

D.K.

Maj-fuldmånen i Tyrens tegn er sammenfaldende med den store orientalske højtid, Wesak, hvor Østen fejrer Buddhas oplysning og død. Wesakfesten har tilknytning til en gammel legende, hvor det hævdes, at Buddha én gang årligt vender tilbage til Jorden fra de åndelige tilværelsesplaner. Nogle opfatter det symbolsk. Esoterikere opfatter det som en helt konkret begivenhed, der én gang årligt finder sted i en dal i Tibet.

Formålet med denne højtidelighed er at forbinde menneskeheden og Hierarkiet med Shamballa. Det gøres ved at forsøge at forstå, hvilke planer og hvilken hensigt Gud har med skabelsen i det kommende år. Ved denne fuldmåne er det muligt at få del i en klarere opfattelse af denne plan gennem visdommen og oplysningen formidlet af Buddha. Wesakfesten er særdeles udførligt beskrevet af D.K., så jeg vil primært tage udgangspunkt i en række centrale citater fra ham:

*»Nu ved denne Wesakfest vil jeg gøre jer opmærksom på at Buddhas årlige tilbagekomst for at velsigne sit folk overalt og give sit budskab om visdom, lys og kærlighed til menneskeheden – han kommer fra selve guddommens hjerte – er det ydre tegn på og garantien for den indre guddommelige styrelse og åbenbaring i den nuværende verdenscyklus på 2.500 år. År efter år kommer han igen. I et kort øjeblik minder han os om at Gud eksisterer og elsker; at Gud ikke glemmer sit folk; at universets hjerte er uforanderlig barmhjertighed, og at mennesket ikke er alene«.*

## Vi får også at vide:

*»Mange mennesker verden over er gennem årene blevet oplært til at anerkende to ting. Først betydningen af Wesakfesten ved fuldmåne i Tyrens tegn, fordi den ikke alene forbinder udadtil Østens største religion med Vestens største trosretning, men også fordi den esoterisk giver os nøglen til at åbne døren mellem Shamballa og Hierarkiet, mellem Guds hensigt (stadig skjult for mennesket pga. dets forholdsvis lave udviklingstrin, hvilket gør at den er hinsides menneskets forståelse for nærværende) og Guds metode, som er kærlighed; den giver også en forbindelse mellem Buddha, som midlertidig legemliggør vilje-visdom, og Kristus, som legemliggør kærligheds-visdom, og ligeledes mellem menneskeheden, fokuseret gennem Kristus bevidsthed, og Hierarkiet, fokuseret gennem Buddhas bevidsthed«.*

Wesakfesten forener med andre ord Østen og Vesten, Shamballa og Hierarkiet, Guds vilje og Guds kærlighed og Hierarkiet og menneskeheden via Buddha og Kristus. Wesakfesten er tidspunktet, hvor Buddha overbringer det kommende års planer direkte fra Shamballa. Wesakfesten er en nedtrappingsproces, hvor Guds vilje, uforståelig for os, gøres tilgængelig for menneskeheden gennem Buddha, der optager den guddommelige viljes dynamiske energi og overbringer den til det modtagende Hierarki, der giver den videre til menneskeheden.

Set i det lys, så indleder fuldmånen i maj det nye år, hvor planerne for det kommende års aktiviteter tager form i disciplenes bevidsthed.

Wesakfestens energier har til formål at stimulere broderskabets, kærlighedens og den gode viljes ånd på Jorden. At fusionere alle mennesker af god vilje til en integreret modtagelig helhed.

Wesakfesten er blevet afholdt i århundreder i den velkendte dal i Himalaya, Wesakdalen, for at bekræfte, at Kristus er fysisk tilstede iblandt os. Og for at tilkendegive – på det fysiske plan – at der er en virkelig solidaritet mellem Østens og Vestens folk. Buddha og Kristus er begge tilstede.

### Oplysningens kræfter

Lad os prøve at gå lidt tættere på de energier der formidles under Wesakfesten, for at se hvilken indflydelse de måtte have på menneskeheden.

Ved Wesakfesten er oplysningens kræfter aktive. Inspirationskilderne til denne åndelige energi er først og fremmest Genopstandelsens Ånd, dernæst Sanat Kumara, som virker gennem Buddha, og endelig Kristus selv.

D.K. fortæller om disse oplysningskræfter



**Oplysningskræfterne.** Disse vil, når de gives fri på Jorden, skabe en klar forståelse af Planen som Hierarkiet ønsker at se udarbejdet, en åbenbaring af hvad den indeholder, i den rigtige og mulige rækkefølge; og de vil også give den menneskelige tænkning proportionssans, samt en anerkendelse af de åndelige værdier som bør bestemme den ydre politik. ... Energien som vil føre til intelligent aktivitet og korrekt mental planlægning har jeg kaldt oplysningskræfterne; når de først er blevet frigjort, bliver det den nye verdenstjenergruppes ansvar at styre dem. Da vil det blive muligt, gennem verdens intelligentsia, menneskeracens tjenere og prominente humanisters oplyste planlægning at etablere disse åndelige principper og det korrekte samarbejde som skulle udmærke al menneskelig virksomhed i fremtiden. De som vil være direkte berørt, hvis planerne virkeliggøres som ønsket, er de store undervisningssystemer, de verdensomspændende medie-netværker, alle de institutioner som har med undervisning at gøre og som bestemmer den offentlige tænkning og former den offentlige

mening«.

### **Vi får derudover at vide:**

*»Oplysningens kræfter kommer fra Guds hjerte og er forbundet med guddommelig forståelse og kan derfor nå og styrke alle dem, der elsker og tjener deres medmennesker. Denne energi er forbundet med guddommens andet aspekt eller princip, kærlighed-visdom, som Buddha og Kristus er de to mest fremragende repræsentanter for. Det er hovedsagelig gennem dem og deres disciple eller dem, der er mestre på samme linje og udtryk for samme guddommelige aspekt, at disse energier når menneskeheden, kanaliseret af den nye gruppe af verdensstjerner. Kristus og Buddha forener til fuldkommenhed kombinationen af hoved og hjerte, dvs. sindets og hjertets vej, og det er i fuldbyrdelsen af denne bedrift, at de står højt over deres medmennesker«.*

Buddhas arbejde er, som omtalt i kapitel VI, rettet mod at sprede astralplanets blændværk. Det er gennem det oplyste sind, fokuseret på de rette åndelige værdier, at menneskeheden lærer at skelne mellem sandhed og blændværk. En gylden regel er, at ét plans problemer altid må løses fra planet ovenover. Følelsesmæssige problemer og blændværk må derfor løses ved at »kaste lys« over problemerne fra mentalplanet.

Dette er en anerkendt psykologisk realitet i verden i dag, takket være Buddhas oplysning der tændte et lys over astralplanet, og åbenbarede at lidelse og begær er to sider af samme sag.

Det der i høj grad oplyser verdens befolkninger i dag er de store undervisningssystemer og medierne. Derfor er det indlysende, at det er disse institutioner, som påvirkes af oplysningskræfterne, for gennem deres virke når lysets kræfter mange millioner mennesker. TV og filmindustriens åndelige formål i verden er at kaste lys over menneskelige problemstillinger samt anviser de rette værdier, som menneskeheden burde leve efter. Filmproduktionerne er, set i det lys, en videreudvikling af de gamle mysteriespil der, i en dramatisk form, skulle afsløre den åndelige virkelighed for beskuerne. At det langt fra er alle medier, der lever op til det formål, er nok alment kendt.

Formålet med Wesakfesten er at oplyse menneskeheden, så de rette menneskelige værdier træder tydeligt frem. At fremmane en vision for øjnene af de millioner af mennesker der i dag søger lyset – en vision om rette menneskelige relationer, der får dem til at stræbe, med hele deres væsen, mod at fuldbyrde dette mål.

D.K. fortæller, at når personligheden har nået en grad af renselse, dedikation og oplysning, da kan den tiltrækkende kraft fra sjælen (hvis natur er kærlighed og forståelse) virke, og sammensmeltningen af de to kan finde sted.

Ifølge D.K. er oplysningsenergiene dog ikke i stand til at influere sindene hos alle:

*»De er ude af stand til at influere sindene hos lukkede, egocentriske personer; de kan intet gøre*

*ved den separatistiske isolationist; de er uden virkning på teologer – politiske, religiøse eller sociale – og det er kun lidt de kan gøre ved den type sind som er koncentreret om personlige problemer, eller deres gruppes problemer (deres gruppe, som udtryk for deres ideer og deres måde at arbejde på) og som ikke kan se sig selv eller deres gruppe i relation til hele menneskeheden«.*

D.K. opsummerer Wesakfestens betydning således:

»Den er festen hvor tre faktorer af betydning for menneskeheden er kædet sammen:

1. **Buddha**, *legemliggørelsen eller formidleren af lysets kræfter kan da blive kontaktet og det, disse kræfter søger at overføre til menneskeheden, kan blive bevidst erhvervet.*

2. **Kristus**, *legemliggørelsen af Guds kærlighed og vilje og formidleren af Fredens Ånd, kan også blive kontaktet og menneskeheden kan oplæres i at tilegne sig denne ekstraplanetariske energiart.*

3. **Gennem Kristus og Buddha** *kan menneskeheden nu etablere en nær forbindelse med Shamballa og derefter selv yde sit bidrag – som et verdenscenter – til det planetariske liv. Gennemtrængt af lys og kontrolleret af Fredens Ånd kan menneskeheden udtryk for vilje-til-det-gode stråle magtfuldt ud fra dette tredje planetariske center. Menneskeheden vil da for første gang overtage sin forudbestemte skæbne som det intelligente og kærlige forbindende led mellem de højere planetariske bevidsthedsplan, de overmenneskelige sfærer, og de undermenneskelige riger. Således vil menneskeheden til sidst blive klodens frelser«.*

### **Kontakt til mesteren ved Wesakfesten**

Der er en hel del blændværk omkring kontakten til mestrene. Mange tror, at mestrene anvender lang tid på at rådgive mennesker om deres personlige problemer. Det er ikke tilfældet.

Deres tid går hovedsageligt med at stimulere menneskeheden i sin helhed med de tankestrømme, der vil få os til at skabe rette menneskelige relationer. Hvis de kontakter enkeltindivider, så er det for at inspirere de fremskredne mennesker, der sidder på centrale funktioner i samfundslivet, som er modtagelige for humanistiske idé-strømme, som de kan udforme i praksis. Langt de fleste af den gruppe mennesker man kalder åndeligt søgende, er under inspiration fra deres egen sjæl eller de vejledere på de indre astrale, mentale og kausale planer, som har fået til opgave af mesteren at følge deres udvikling. Vi bliver først interessante for mesteren, når vi er i stand til at udføre store samfundsgavnige projekter, har fået styr på vores egne personlige problemer og tænker så lidt som muligt på os selv.

Men ikke desto mindre er tiden ved Wesak en tid, hvor de højest mulige kontakter er opnåelige for de mennesker, der har forberedt sig grundigt til festen eller fra tidligere inkarnationer har opnået en så høj grad af kontakt med deres sjæl, at kontakten er udbygget.

*D.K. fortæller:*

»Disciplen opdager også snart, at mestrene ikke er lette at nå. De er travle mennesker, som knap kan afse tid til nogle få øjeblikkes kommunikation med disciplen. Kun i nødstilfælde, hvor det drejer sig om en begynder på discipelskabets vej, ofrer mestrene den nødvendige energi til at få en forbindelse i stand. Kontakten med gamle og prøvede disciple er hyppigere, opnås lettere og fører til hurtigere resultater. Det bør imidlertid erindres, at jo mere ny disciplen er, desto mere opmærksomhed kræver han og mener også, at han bør have. De gamle og mere erfarne i tjeneste søger at opfylde deres forpligtelser og udføre deres arbejde med så lidt kontakt med mesteren som muligt. De søger at spare mesterens tid og betragter som regel et interview med mesteren som tegn på fiasko fra deres side, og beklager derfor, at de har måttet tage mesterens kostbare tid og har tvunget ham til at bruge sin energi for at sikre arbejdet mod at slå fejl og måske disciplen mod skade. Enhver højerestående discipels mål er at udføre sit arbejde og være i forbindelse med det åndelige kraftcenter, som hans gruppe udgør, og derved være i vedvarende kontakt med mesteren uden møder og personlig kontakt. Mange forventer kun at kontakte deres mester én gang om året, sædvanligvis ved tiden for fuldmåne i maj«.